

Verslag van een bijzondere lunchontmoeting in de Eltheto kerk

Op een woensdag in november gaat een groep van elf leden van onze kerkgemeenschap vrolijk met de trein op weg naar de grote stad Amsterdam om daar de Eltheto kerk te bezoeken. Het wordt het begin van een bijzondere dag.

Via mijn nicht Liesbeth van Riessen is het idee ontstaan om eens kennis te komen maken met het vele goeds dat er van de Eltheto buurtkerk uitgaat in het kleurrijke stadsdeel van Amsterdam Oost.

Eltheto is Grieks voor: "Uw rijk kome" en ik ben geneigd om het uit te spreken met de klemtoon op de middelste lettergreep, maar de goede uitspraak is om de klemtoon op de eerste lettergreep te leggen: èltheto.

De Eltheto functioneert letterlijk als een soort 'krachtplaats' in een wijk, die wordt bewoond door een grote verscheidenheid aan mensen. Amsterdam Oost is van oudsher een arbeiderswijk, die na 1970 verandert in een migrantenwijk met een stapeling van problemen, waardoor de wijk in 2007 wordt bestempeld tot 'Vogelaarwijk'. Sindsdien gebeurt er veel goeds en anno 2016 lijkt de buurt zich zelfs te transformeren tot een 'yuppenwijk' met jonge, ondernemende mensen. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich in het verleden ook voorgedaan in de Jordaan en de Pijp.



Na een korte wandeling vanaf station Muiderpoort over de Dappermarkt naar de Javastraat geeft Liesbeth van Riessenb ons tekst en uitleg over het werk van 'haar' PKN kerk, die is gehuisvest in het voormalige Wijkgebouw van de vroegere Hervormde Eltheto kerk in de Javastraat.



Het voormalige Eltheto Wijkgebouw biedt in de woonlagen op de drie verdiepingen huisvesting aan een collectief van allerlei bewoners.

Die bewoners roosteren ook de vrijwilligers in voor het vele wijkwerk in de ruimten op de begane grond, zoals:

- 'Replay', een plaats voor de opvang van peuters en voor pedagogisch advies;
- Buurthulp, het diakonaal inloophuis voor mensen in de (schuld)problemen;
- Buurtmaaltijd, voor bewoners en verslaafden en psychiatrisch patienten;
- Rommelmarkt op zaterdag, die veel publiek trekt;
- Boekenkast buiten de voordeur, het ruilen van tweedehands boeken trekt veel publiek;
- Avondgebed in de kerkzaal, elke werkdag van half acht tot acht uur 's avonds een mogelijkheid tot verstillend en bezinning, een kaars, voorbeden, een gebed, een lied.

Het kerkgebouw ligt 'goed in de loop', middenin een drukbezochte winkelstraat. Dat geeft aandacht en zorgt er voor dat er ook gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen.



En natuurlijk is er elke zondag om 10 uur de kerkdienst, waarbij dominee Marleen Blootens als wijkpredikante voorgaat. Zij informeerde ons in de kerkzaal over een paar bijzondere aspecten van het wijkwerk in deze bijzondere kerkgemeenschap, die zich lijkt te bevinden in een overgangsbeweging van orthodoxie naar 'orthopraksie'. Zo leek het dagelijkse avondgebed in het begin een onhaalbare kaart, maar het blijkt nu één van de meest wezenlijke activiteiten te zijn. De buurtkerk wil een gemeenschap zijn van mensen die bidden en goede werken verrichten en dat is helemaal in lijn met de visie die Dietrich Bonhoeffer ooit verwoordde over de toekomst van de kerk.



We werden als 'broeders en zusters' uit Bloemendaal en Overveen getraceerd op een heerlijke warme lunch in het eigen restaurant van de Buurtmaaltijd, waar diverse vrijwilligers ons informeerden over hun eigen bijdragen. Zoals bijvoorbeeld het project KIWOS (KinderWerk Op Straat) en de succesvolle opleiding voor vertrouwenspersonen.

Er zijn vanuit de buurtkerk maar liefst 105 vertrouwenspersonen actief om te helpen om de sociale binding in de wijk te vergroten en de strijd tegen de vereenzaming aan te gaan.



Al met al was het voor ons als leden van de meer 'gesettelde' kerkgemeenschap van Bloemendaal en Overveen een boeiende kennismaking met een pionierende buurtkerk, die in deze uitdagende omgeving heel goed gestalte geeft aan haar Bijbelse opdracht.

Na afloop van het bezoek schoot me de zegswijze te binnen: "Wie eenmaal de rijkdom van de Armoede heeft leren kennen, neemt nooit meer genoegen met de armoede van de Rijkdom".

Gods wegen zijn onvoorspelbaar en onnavolgbaar, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ons bezoek van vandaag zonder gevolgen zal blijven. Net als het Haarlemse Stem in de Stad verdient deze armlastige Eltheto buurtkerk onze gulle steun.

30 november 2016

Klaas van Giffen.