



# ELTHETOKERK

De Elthetokerk is een open kerkgemeente, middenin de Indische buurt van Amsterdam. Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar ontmoeten tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten.

We vormen graag een gastvrije plek van ontmoeting voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen zoeken we naar vernieuwing om vandaag relevant kerk te zijn. Niet alleen op zondag, maar de hele week door. Ds. Marleen Blootens is de predikant van de Elthetokerk.

## EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN DE ELTHETOKERK:

wanneer	wat	toelichting
zondag 10.00 uur	<b>KERKDIENTST</b>	De Elthetokerk is een open kerkgemeente, middenin de Indische buurt van Amsterdam. We vormen graag een gastvrije plek van ontmoeting, met als uitgangspunt de uitnodigende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen, zoeken we ook in de kerkdienst naar vernieuwing om vandaag relevant kerk te zijn. <i>Er is elke week ook een kindernevendienst en een crèche voor de kleintjes.</i>
iedere werkdag	<b>AVONDGEBED</b>	Elke werkdag is er aan het begin van de avond een avondgebed in de Elthetokerk. Een halfuur van rust, gebed, muziek en de kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.
maandag, woensdag en vrijdag 10.00-12.00 uur	<b>RE-PLAY</b>	Re-play is een spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar. En hun ouders en verzorgers. Een plek om andere ouders te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. Er is een vast programma met ieder zes weken een ander thema. Er is ruimte om samen te spelen met je kind en te leren van anderen. Er is ook ruimte om buiten te spelen in de knusse binnentuin!
maandag 13.30 uur	<b>HANDWERKCLUB</b>	Op de handwerkclub wordt gebreed, gehaakt, geknutseld en natuurlijk gepraat en ontmoet. We vragen een kleine vergoeding voor thee/koffie/koek.
maandag 17.30 uur	<b>BUURTMAALTIJD</b>	Vrijwilligers maken samen de maaltijd klaar en serveren de maaltijd voor u. De vergoeding bedraagt € 5,-. Voor dat kleine bedrag krijgt u niet alleen een heerlijke maaltijd, maar ook goed gezelschap, veel gezelligheid en plezier!

<p><b>tweewekelijks, dinsdag en woensdag</b> 20.00 uur</p>	<p><b>BIJBELSTUDIE</b></p>	<p>Er zijn <i>twee bijbelstudiekringen</i> in de Elthetokerk. Op <i>dinsdagavond</i> en op <i>woensdagavond</i>. Beide kringen komen elke twee weken bij elkaar. Als je meer wilt weten over de kringen, kun je je vragen stellen aan Gerritjan Huinink (voor de dinsdag, <a href="mailto:info@gerritjanhuinink.com">info@gerritjanhuinink.com</a>) of Liesbeth van Riessen (voor de woensdag, <a href="mailto:emvr@xs4all.nl">emvr@xs4all.nl</a>).</p> <p>Daarnaast zijn er regelmatig kringen of cursussen over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld de basisprincipes van het christelijk geloof of rouwverwerking) of voor specifieke doelgroepen. Er zijn plannen om de ouderenkring weer op te starten.</p>
<p><b>woensdag 9.30-11.30 uur en donderdag 9.30-11.30 uur en 19.30-21.00 uur</b></p>	<p><b>INLOOPSPREEKUUR</b> Buurthulp Amsterdam-Oost</p>	<p>Zoek je een luisterend oor, iemand die met je meedenkt? Weet je niet waar je terecht kan voor hulp? Wil je hulp bij het invullen van formulieren? Wil je meer weten over buurtactiviteiten? Wil je graag dat iemand een tijdje met je meeloopt? Kom gerust langs! Welkom zonder afspraak.</p>
<p><b>vrijdag 10.00-12.00 uur</b></p>	<p><b>KOFFIEOCHTEND</b></p>	<p>Elke vrijdag is er koffieochtend in Eetlokaal LT naast de Eltheto. Het eerste kopje koffie is gratis. Kom gezellig langs voor een praatje!</p>
<p><b>elke tweede en vierde vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur</b></p>	<p><b>HUISKAMERAVOND</b></p>	<p>Eens in de twee weken wordt Eetlokaal LT omgetoverd tot een huiskamer. Vanaf 8 uur staat de deur open voor iedereen die wil langskomen. Er is geen vooropgezet programma, behalve de ontmoeting met elkaar. Wie wil kan een spelletje doen, je kunt zelf je eigen boek of haak- of breiwerkje meenemen, of gewoon kletsen over voetbal, lastige kinderen, het televisieaanbod, die ene preek van Marleen of over de zin van het leven. En met mooi weer zitten we gewoon op de stoep voor het gebouw!</p>
<p><b>elke laatste zaterdag van de maand 12.00-15.00 uur</b></p>	<p><b>ROMMELMARKT</b></p>	<p>Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is er rommelmarkt. We gaan ook in de zomer door, alleen in december slaan we over. Tijdens de rommelmarkt is <b>Eetlokaal LT</b> open voor koffie en gebak, een lunch met verse soep, of voor pannekoeken met limonade. Hartelijk welkom! Elke keer nodigen we een artiest uit, met muziek, zang of een kinderactiviteit. Wie met een eigen kraam wil staan, kan contact opnemen met Liesbeth van Riessen, <a href="mailto:emvr@xs4all.nl">emvr@xs4all.nl</a>. Heb je spullen voor de rommelmarkt? Deze kunnen alleen op de dag zelf worden ingeleverd, liefst om ongeveer 12 uur.</p>
<p><b>Meer informatie?</b> Ds. Marleen Blootens, 020-7765618, <a href="mailto:marleenblootens@gmail.com">marleenblootens@gmail.com</a>  <b>Ruimte huren?</b> Beheerder Joop Zuurendonk, 06-45046078, <a href="mailto:beheerder@elthetocomplex.nl">beheerder@elthetocomplex.nl</a>  <a href="http://www.elthetokerkamsterdam.nl">www.elthetokerkamsterdam.nl</a></p>		